

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1819 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Όταν το 1819 ο Ντόστ Μοχάμεντ ανέβηκε στο θρόνο της Καμπούλ, λίγοι ήταν οι διάδοχοί του που πέθαναν από γηρατειά. Η φατρία μπαχτούν των Μπαρακζάι ανέβηκε στο θρόνο έπειτα από ένα πραξικόπημα στις αρχές του 19^{ου} αιώνα. Μ' αυτό ο Ντόστ Μοχάμεντ, μικρός αδερφός του μεγάλου Βεζίρη του τελευταίου μονάρχη της δυναστείας Ντουρανί, μπόρεσε να κατακτήσει το εμιράτο της Καμπούλ το 1819.

Ο Ντόστ Μοχάμεντ βασίλευσε ειρηνικά μέχρι το θάνατό του το 1863. Άφησε πίσω του είκοσι επτά γιους που αλληλομισούνταν. Μίσος που έγινε ακόμη πιο έντονο όταν ο Ντόστ Μοχάμεντ έχρισε διάδοχό του τον Σερ Αλή, έναν από τους μικρότερους γιους του.

Προκειμένου να οχυρώσει την εξουσία του, ο νέος εμίρης προσπάθησε να δημιουργήσει συμμαχία με τη Ρωσία. Αυτό δυσαρέστησε τη Μεγάλη Βρετανία η οποία εισέβαλλε στο εμιράτο.

Ο εμφύλιος Σπαραγμός

Ακολούθησαν δεκαπέντε χρόνια εμφύλιου σπαραγμού που κορυφώθηκε το 1879 όταν ο λαός επαναστάτησε ενάντια στη βρετανική κατοχή, κατέσφαγε τους εκπροσώπους στην Καμπούλ και εκθρόνισε τον νέο εμίρη, το Γιακούμπ, γιο του Σερ Αλή.

Αυτός ο λαϊκός ξεσηκωμός θα επέτρεπε στη χώρα να διατηρήσει μια σχετική ανεξαρτησία υπό την εξουσία του εξαδέλφου του Γιακούμπ, τον Αμπντούρ Ραχμάν. Ήταν ο πρώτος που έκανε προσπάθειες να εκσυγχρονίσει την χώρα του. Δηλητηριάστηκε από τον γιο του Χαμπιμπουλάχ, το 1901. Ο οποίος με τη σειρά του δολοφονήθηκε το 1919, έπειτα από δολοφονική απόπειρα που οργάνωσε ο γιος του Αμανουλάχ, ο οποίος και τον διαδέχτηκε.

Ο Αμανουλάχ Α΄ εισήγαγε πολλές οικονομικές, πολιτικές και θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις. Είχε πολύτιμη βοήθ στην άσκηση εξουσίας τη δεύτερη σύζυγό του Σοράγια, που είχε ευρωπαϊκή μόρφωση και εμφανιζόταν δημοσίως με ακάλυπτο πρόσωπο.

Η προκλητική της εμφάνιση (για τα δεδομένα αυτής της χώρας) δυσαρεστούσε το λαό, ο οποίος ξεσηκώθηκε για ακόμη μια φορά το 1928. Ο Αμανουλάχ εκδιώχθηκε από την πατρίδα του και τη θέση του ανέλαβε ένας εξάδερφός του, ο Ναντίρ Σαχ.

Αυτό το τρίτο κλαδί της αφγανικής δυναστείας έμελλε να μείνει στο θρόνο μέχρι το 1933. Όταν ο Ναντίρ Σαχ δολοφονήθηκε το 1933, το θρόνο πήρε ο γιος του Ζαχέρ Σακ, που άσκησε την εξουσία για 40 ολόκληρα χρόνια κάνοντας πολλές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της χώρας. Ένα πραξικόπημα το 1973, τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το θρόνο του και να ζήσει εξόριστος στη Ρώμη, έως σήμερα που το όνομά του εξ' αιτίας των τελευταίων γεγονότων επανήλθε στην επικαιρότητα.

Μετά το πραξικόπημα του 1973 ακολούθησε η εγκαθίδρυση μιας κομμουνιστικής δικτατορίας, 25 χρόνια πολέμου, εξορίες, εισβολή σοβιετικών

το 1978, σύρραξη για 11 χρόνια, απόσυρση σοβιετικών στρατευμάτων και στη συνέχεια εμφύλιος πόλεμος, ώσπου η εξουσία στη χώρα ήρθε στα χέρια των Ταλιμπάν.

ΤΑΛΙΜΠΑΝ – ΒΟΡΕΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Βιασμοί, δολοφονίες και βασανιστήρια συνθέτουν τον εφιάλτη που έζησαν οι Αφγανοί όσο ήταν στην εξουσία η Βόρεια Συμμαχία και οι Μουτζαχεντίν.

Τα ίδια και χειρότερα βίωσαν οι Αφγανοί μετά την άνοδο στην εξουσία των Ταλιμπάν, μέχρι την επίθεση των ΗΠΑ στο έδαφός τους.

Ύστερα από έξι χρόνια εμφυλίου πολέμου, οι Ταλιμπάν κατάφεραν να εκθρονίσουν τη Βόρεια Συμμαχία από την Καμπούλ. Η πόλη ήταν μέσα στα ερείπια και χιλιάδες πολίτες είχαν σφαγιαστεί. Ο ταλαιπωρημένος λαός είδε αρχικά στο πρόσωπο των Ταλιμπάν τον απελευθερωτή του, γιατί τουλάχιστον έβαλαν ένα τέλος στον εμφύλιο πόλεμο και στη βία στους δρόμους. Και αυτό επειδή στη βεντέτα ανάμεσά στους εμπόλεμους, *«οι βιαιοπραγίες και τα στυγνά εγκλήματα θα έκαναν να ανατριχιάσει ακόμη και η σισιλιανική μαφία»* όπως λένε οι αναλυτές».

Οι ελπίδες του λαού του Αφγανιστάν για ένα καλύτερο αύριο διαψεύστηκαν με το χειρότερο τρόπο. Οι Ταλιμπάν και ο αρχηγός τους Μουλάς – Ομάρ αποδείχθηκαν η άλλη όψη του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Βιασμοί, δημόσιες δολοφονίες, βασανιστήρια ανδρών και γυναικών. Για τις γυναίκες ειδικότερα το Μπουρκά (ρούχο που καλύπτει όλο το σώμα, το κεφάλι, ακόμη και τα μάτια), η παύση από τις εργασίες τους, το κλείσιμο στο σπίτι, η κακομεταχείριση, η στέρηση της μόρφωσης από τα κορίτσια κ.α έκαναν τη ζωή τους αφόρητη. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, χορός, τραγούδια, διασκέδαση, ποδόσφαιρο και τόσα άλλα αυτονόητα για τον υπόλοιπο κόσμο στο Αφγανιστάν απαγορεύονταν και η τιμωρία για τους παραβάτες ήταν παραδειγματική.

Το Αφγανιστάν είναι ένα πεδίο φυλετικής, εθνικής και θρησκευτικής αντιπαλότητας. Το 60% του πληθυσμού ανήκει στη φυλή Λαστούν, η οποία υποστήριξε τους Ταλιμπάν Τέσσερις άλλες μικρότερες φυλές, οι Ουζμπέκοι, οι Τουρκίκοι, οι Τατζίκοι και οι Χαζάρας συνιστούν τη Βόρεια Συμμαχία.

Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και οι βιαιότητες κάνουν δύσκολη την εδραίωση δημοκρατικού καθεστώτος. Το να ενωθούν όλες οι φυλές κάτω από έναν κυρίαρχο όπως ο βασιλιάς Ζάχερ Σάχ, είναι εξίσου δύσκολο. Η μοναδική φορά που το πέτυχαν ήταν όταν πολέμησαν έναν κοινό εχθρό, τους Σοβιετικούς εισβολείς στη δεκαετία του 1980.

Σήμερα μετά την ήττα των Ταλιμπάν από τις ΗΠΑ, στη χώρα έχει εγκατασταθεί μια μεταβατική κυβέρνηση, μετά από προσπάθεια να συμμετάσχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και υπό την επίβλεψη των Αμερικάνων.

Διεθνής οικονομική βοήθεια ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα χρειαστεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια το Αφγανιστάν προκειμένου να

ανοικοδομηθεί, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της μεταβατικής κυβέρνησης του Χαμίτ Καρζάι.

Το μέλλον θα δείξει την τύχη της πολύπαθης αυτής χώρας.

ΟΣΑΜΑ ΜΠΙΝ ΛΑΝΤΕΝ

Παραμελημένο Παιδί

Γεννήθηκε το 1955, σε μια από τις πιο πλούσιες οικογένειες της Σαουδικής Αραβίας. Ο πατέρας του, Μοχάμεντ, ένας άνδρας από την Υεμένη, που έφθασε στο λιμάνι Τζεντάχ με μοναδικό ατού τη σκληρή του εργασία, έχτισε μια αμύθητη περιουσία από την κατασκευαστική επιχείρησή του και συγκέντρωσε ένα χαρέμι από συζύγους και ερωμένες από τις οποίες απέκτησε 52 παιδιά. Η μητέρα του Οσάμα ήταν η μόνη σύζυγος που δεν ήταν από τη Σαουδική Αραβία και του προσέφερε ένα μόνο παιδί. Ο μικρός Οσάμα ήταν ένα παραμελημένο παιδί, από την πλευρά του πατέρα του, που μεγάλωσε στο περιθώριο της οικογένειας. Αντίθετα με την μητέρα του ήταν πολύ δεμένος και περνούσε πολλές ώρες μαζί της ακόμη και, όταν εκείνη ξαναπαντρεύτηκε

Αυταρχικός Πατέρας

Αγαπημένο παιδί του πατέρα του ήταν ο μεγαλύτερος γιος του ο Σαλέμ που φοίτησε όπως και τα άλλα αδέρφια του σε πανάκριβες σχολές του εξωτερικού. Αντίθετα ο Οσάμα φοίτησε στο Λύκειο της Τζεντάχ.

Ο Μοχάμεντ σαν πατέρας ήταν σκληρός και αυταρχικός, θύμα των φεουδαρχικών προκαταλήψεων της σαουδαραβικής κοινωνίας. Η περιουσία που κληρονόμησε ο Οσάμα ήταν περίπου 30 δις. δραχμές.

Η αντίδραση του Οσάμα σε μία οικογένεια που τον περιφρονούσε, ήταν να γίνει ένας playboy, να πίνει και να έχει σύντομες σχέσεις με τις χορεύτριες και τις barwomen των κλαμπ.

Η αλλαγή στη ζωή του

Όταν έκλεισε τα 20 και ενώ σπούδαζε στην Τζεντάχ, ο Οσάμα βρήκε επιτέλους τον άνδρα που του έδωσε την προσοχή που ποτέ δεν εισέπραξε από τον πατέρα του ή τον μεγαλύτερο αδερφό του.

Ο Αμπντουλάχ Αζάμ, ένας μουσουλμάνος φονταμενταλιστής (φανατικός μουσουλμάνος), καθηγητής από την Παλαιστίνη, του μετέδωσε τα πρώτα ιδεολογικά αξιώματα της φανατικής φυλής του Ισλάμ, τα οποία αυτός τώρα σπάζεται. Μέχρι τα 22 του η μεταμόρφωση του Οσάμα σε θρησκευτικό ζηλωτή είχε ολοκληρωθεί και ο ίδιος έσπευσε να βοηθήσει τους Ισλαμιστές αντάρτες ενάντια στη σοβιετική κατοχή του Αφγανιστάν.

Το 1989, όταν οι εισβολείς αποχώρησαν, επέστρεψε στην πατρίδα του τη Σαουδική Αραβία.

Κήρυξε τη Τζιχάντ (ιερό πόλεμο) εναντίον του Ισραήλ και της Αμερικής, με αποτέλεσμα οι Σαουδάραβες να ανακαλέσουν την υπηκοότητά του.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένα ανθρωποκυνηγητό και ο Οσάμα έβρισκε καταφύγιο σε μια σειρά από σπηλιές, κοντά στην αφγανική πόλη Χοστ, όπου ζούσε με τις 4 γυναίκες του και τα 15 παιδιά του.

ΙΣΛΑΜ – ΚΟΡΑΝΙ – ΤΖΙΧΑΝΤ

Το Ισλάμ ξεκίνησε το 610 μ.Χ, όταν ο Μωάμεθ άκουσε το λόγο του Αλλάχ (θεού). Ήταν 40 χρονών και ξεκουράζονταν κάπου έξω από την γενέτειρά του, την Μέκκα, όταν ο αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε μπροστά του, του έδωσε μια γραφή και τον διέταξε να διαβάσει. Ντροπιασμένος ο – μετέπειτα – προφήτης απάντησε: «Δεν ξέρω να διαβάζω»!

Τότε ο άγγελος άρχισε να διδάσκει στον Μωάμεθ το κοράνι. Αντίθετα από τον Μωυσή, που πήρε γραπτό το λόγο του θεού με τις Δέκα Εντολές, εκείνος αναγκάστηκε να απομνημονεύσει κείμενα επί 10 μέρες!

Έτσι λοιπόν σε μια περίοδο όπου οι Άραβες είχαν πολλούς Θεούς και θρησκείες, ο Μωάμεθ δίδαξε τον μονοθεϊσμό:

«Υπάρχει μόνο ένας θεός, ο Αλλάχ» έλεγε. Αργότερα προστέθηκε το «και προφήτης αυτού ο Μωάμεθ»!

Οι βασικοί κανόνες του Ισλάμ είναι απλοί:

- **Το Ισλάμ ("υπακοή στο θεό") οδηγεί την ζωή του μουσουλμάνου ("αυτός που προσφέρει τη ζωή του στο Θεό").**
- **Οι μουσουλμάνοι δεν τρώνε χοιρινό.**
- **Δεν πίνουν οινοπνευματώδη.**
- **Δεν πολεμούν παρά μόνο για το Ισλάμ.**
- **Δεν παίζουν τυχερά παιχνίδια.**
- **Δίνουν ελεημοσύνη στους φτωχούς και άτυχους.**
- **Είναι ευγενικοί με τους ξένους.**
- **Ασκούν τα βασικά καθήκοντα του Ισλάμ.**

Πέντε πράγματα ζητάει το Κοράνι από τους μουσουλμάνους. Τα αποκαλεί «πέντε στύλους του Ισλάμ» και πρέπει να τα εφαρμόζουν σε όλη τους τη ζωή για να εξασφαλίσουν μια θέση στον Παράδεισο. Αυτά είναι:

- **Η διαβεβαίωση ("Shahada"):**
Το καθήκον αναγγέλλουν το Σύμβολο της Πίστης, που είναι μικρότερο από το χριστιανικό: «Δεν υπάρχει τίποτα που να αξίζει πιο πολύ από το να λατρεύεις τον Αλλάχ. Ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του».
- **Η προσευχή ("Salat"):**
Το καθήκον να προσεύχονται στον θεό 5 φορές κάθε μέρα.
- **Η ελεημοσύνη ("Zakat"):**
Το καθήκον να ελεείς και να βοηθάς όποιον έχει ανάγκη.
- **Η νηστεία ("Siyam"):**
Το καθήκον να τελείς τη νηστεία του Ραμαζανιού. Το **Ραμαζάνι** είναι ο 9^{ος} μήνας του ισλαμικού ημερολογίου και ο μήνας κατά τον οποίο παραδόθηκε το Κοράνι στον προφήτη.

□ Το προσκύνημα ("Χατζ"):

Το καθήκον να προσκυνούν στη Μέκκα τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους.

Η λέξη **Τζιχάντ** (ιερός πόλεμος) προέρχεται από το ρήμα τζαχαντά, που σημαίνει αγωνίζομαι, κοπιάζω. Η κλασική θεωρία της Τζιχάντ βασίζεται στην άποψη ότι ο κόσμος είναι χωρισμένος σε δύο μέρη, στην περιοχή του Ισλάμ (Dar Al-Islam) και την περιοχή του πολέμου (Dar Al-Harb). Οι μουσουλμάνοι πρέπει να επεκτείνουν τη θρησκεία τους ακόμη και με τη βία, αφήνοντας ωστόσο πρώτα στους αντιπάλους τους το δικαίωμα να επιλέξουν αν θέλουν να γίνουν Μουσουλμάνοι. Γι' αυτό αρκεί απλώς να υποταχτεί κανείς στην κυριαρχία των μουσουλμάνων και να πληρώνει τον κατά κεφαλή φόρο που επιβάλλεται στα μουσουλμανικά κράτη.

Στην ιστορία του Τζιχάντ ήταν πάντα πράξη άμυνας, καθώς το Κοράνι αναφέρει ότι «Ο Αλλάχ δεν αγαπάει τους επιθετικούς». Η έννοια της Τζιχάντ ωστόσο, έχει ερμηνευτεί διαφορετικά από της μυστικιστικές αιρέσεις. Την αντιλαμβάνονται σαν εσωτερικό αγώνα ενάντια στις ίδιες τους τις αδυναμίες, με στόχο την κάθαρση. Από την άλλη μεριά, η φονταμενταλιστές μουσουλμάνοι (φανατικοί, όπου ανήκει και ο Μπιν Λάντεν), την ερμηνεύουνε πολύ επιθετικά, φτάνοντας πολλές φορές ακόμα και στον φόνο, παρά το γεγονός ότι το Κοράνι τον απαγορεύει.

ΙΔΕΕΣ ΜΠΙΝ ΛΑΝΤΕΝ ΓΙΑ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η μεγάλη ιδέα για τον Μπιν Λάντεν είναι η παγκόσμια ισλαμική επανάσταση. Για να επιτευχθεί αυτή ο Μπιν Λάντεν θα έπρεπε να καταλάβει το Πακιστάν, το οποίο με τα πυρηνικά όπλα που διαθέτει θα του επέτρεπε να γίνει πραγματικός φόβος και τρόμος για ολόκληρο τον πλανήτη. Σε αυτό του το σχέδιο θα μπορούσε να βοηθηθεί όχι μόνον από τους Ταλιμπάν, αλλά και από τους Ισλαμιστές που ζουν στο Πακιστάν και πιστεύουν στις ιδέες του.

Άλλες χώρες που θα μπορούσαν να ανάψουν τις φλόγες μιας επανάστασης είναι για παράδειγμα το Ιράν, με απώτερο σκοπό την εξάπλωσή της μέχρι τον Κόλπο του Ομάν και την πατρίδα του τη Σαουδική Αραβία. Στην πατρίδα του πολλοί είναι εκείνοι που δεν βλέπουν με καλό μάτι την εγκατάσταση αμερικανικών και βρετανικών δυνάμεων εκεί, μετά το τέλος του πολέμου του Κόλπου. Ο μεγάλος πόθος του Λάντεν είναι να δει τη χώρα που γεννήθηκε απελευθερωμένη από τους άπιστους όπως αποκαλεί τους Δυτικούς. Η Τουρκία και η Αλβανία είναι ακόμη δύο χώρες που θεωρεί «ευλογημένες από το Ισλάμ».

Μετά την ήττα των Ταλιμπάν από τις ΗΠΑ όπως και η οργάνωσή του, η **Αλ Κάιντα**, έχουν επικηρυχθεί. Η προσπάθειά του εστιάζεται στο να ξεφύγει από τον κλοιό των Αμερικάνων που σφίγγει γύρω του και όλες αυτές οι ιδέες και τα σχέδια μάλλον θα μείνουν για αυτόν απραγματοποίητα.

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ 11^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η οργάνωση του μπιν Λάντεν «Αλ Κάιντα», έχει διακλαδώσεις οικονομικές, πολιτικές και παραστρατιωτικές σε πολλές χώρες. Η παρουσία των κυττάρων και της τρομοκρατίας φτάνει μέχρι τον Καναδά και τις ΗΠΑ, και ο σείχης θεωρείται ο εντολοδόχος των σφαγών του 1998 στις πρεσβείες της Κένυας και της Τανζανίας και της επίθεσης με πυραύλους στο αμερικανικό αντιτορπιλικό «Cole», που βρίσκονταν στην Υεμένη.

Λέγεται, ως σχεδόν βέβαιο ότι κρύβεται πίσω από την επίθεση της 11^{ης} Σεπτεμβρίου στους **δίδυμους πύργους** (οι πύργοι κατέρρευσαν παρασύροντας πολλούς αθώους στο θάνατο) και στο **Αμερικανικό Πεντάγωνο** με αεροπλάνα. Ο Αιγύπιος Μωχάμεντ Άττα που θεωρείται ο αρχηγός της τρομοκρατικής επίθεσης και που πιλοτάρισε ένα από τα δύο «Boing» στο «World Trade Center», όπως και οι άλλοι τρομοκράτες, ανήκαν στην ίδια σχολή σκέψης με τον Μπιν Λάντεν.

Οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν πιστεύοντας ότι η πράξη τους αυτή τους οδήγησε στον Παράδεισο, «στους κήπους του οποίου – όπως λέει και ο προφήτης – ρέουν δροσερά ρυάκια».

Ημερολόγιο – προάγγελος της μεγάλης επίθεσης.

Και ενώ όλη η ανθρωπότητα πάγωσε βλέποντας τα χτυπήματα της 11^{ης} Σεπτεμβρίου, αφού κανείς δεν μπορούσε να τα διανοηθεί, ένα ημερολόγιο που είχε μοιραστεί σε μουσουλμανικό σχολείο της Ολλανδίας, απεικόνιζε επίθεση φλεγόμενου αεροπλάνου στη Νέα Υόρκη!

«Ο Αλλάχ με βοηθάει. Θα πεθάνω για τον Αλλάχ». Αυτές οι λέξεις συνοδεύουν την ανατριχιαστική εικόνα που εμφανίζεται στο ημερολόγιο, στη σελίδα του Σεπτεμβρίου που τυπώθηκε στην Αίγυπτο. Η εικόνα δείχνει ένα αεροπλάνο να προσκρούει στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Νέας Υόρκης, με φόντο τον ουρανό του Μανχάταν και το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Οι αρχές ερευνώντας την προέλευσή του δήλωσαν: «Όποιος κι αν είναι αυτός που το δημιούργησε, προφανώς είχε σαφείς πληροφορίες γι' αυτό που επρόκειτο να συμβεί, διαφορετικά θα πρέπει να μας πείσει ότι πρόκειται για φοβερά σατανική σύμπτωση».

ΜΗΝΥΜΑ ΜΠΙΝ ΛΑΝΤΕΝ

Με την έναρξη των Αμερικανικών βομβαρδισμών στο Αφγανιστάν (σχεδόν δύο ώρες μετά), μεταδόθηκε η πρώτη οπτική δήλωση του Μπιν Λάντεν σε βίντεο από το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ «Αλ Τζαζίρα».

Το βίντεο πρέπει να γυρίστηκε σε σπήλαιο στα βουνά του κεντρικού Αφγανιστάν, στην περιοχή Ορουζγκάν σ' ένα από τα κρησφύγετά του.

Απευθυνόμενος στο μουσουλμανικό κόσμο ο Λάντεν άρχισε με τη φράση «ένας είναι ο θεός και προφήτης αυτού ο Μωάμεθ» και συνέχισε λέγοντας «Αυτή είναι η Αμερική, που υπέστη όλα αυτά που έγιναν. Η Αμερική που κατέστρεψε τα μεγαλύτερα κτήρια της δόξας του θεού. Αυτό που έπαθε

είναι αυτά που εμείς παθαίνουμε εδώ και δέκα χρόνια. Η Αμερική έχει γεμίσει με τρόμο από το βορρά μέχρι το νότο και από την ανατολή μέχρι τη δύση και, χάρη στο θεό, η Αμερική τώρα γεύεται μόνο ένα δείγμα από αυτά που έχουμε περάσει. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε γευθεί την αδικία. Το μουσουλμανικό μας έθνος γεύεται ακριβώς τα ίδια πράγματα εδώ και τουλάχιστον 80 χρόνια. Ο θεός ευλόγησε αυτά τα παιδιά που ήταν στην πρώτη γραμμή για την καταστροφή της Αμερικής και εύχομαι να τους ευλογεί και να τους δώσει μια θέση στον Παράδεισο. Ο κόσμος και οι άπιστοι φώναξαν μετά από αυτό. Δεν ακούμε αυτούς που φωνάζουν σήμερα. Μπαίνουν στην Παλαιστίνη για να καταστρέψουν. Κανείς δε μιλάει για αυτό. Βλέπουμε αυτούς που μιλάνε σήμερα και λυπούνται για τους εγκληματίες. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι εγκληματίες. Τα πράγματα είναι πολύ καθαρά. Κάθε μουσουλμάνος πρέπει να πολεμήσει τώρα το μεγάλο άπιστο Μπους. Αυτές οι χώρες θέλουν να πολεμήσουν το Ισλάμ στο όνομα της τρομοκρατίας και να σκοτώσουν τον κόσμο. Θα πολεμήσουμε όλους τους άπιστους που βρίσκονται πίσω από τους Αμερικάνους. Αυτοί είναι οι άπιστοι που πρέπει να προσέξουν. Για την Αμερική έχω να πω λίγα λόγια. Ορκίζομαι στο θεό που έπλασε τον ουρανό, ότι οι Αμερικάνοι δε θα μπορούν να ονειρεύονται την ασφάλεια αν δε γυρίσουμε στην Παλαιστίνη και αν δε φύγουν τα αμερικάνικα στρατεύματα από το ιερό νησί. Ο θεός είναι ένας. Αξιοπρέπεια και υγεία στο Ισλάμ. Δόξα σοι ο Θεός».

Ακούγοντας και διαβάζοντας το μήνυμα αυτό, όπως και τα άλλα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον τρόπο σκέψης και την ιδεολογία της άλλης πλευράς.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Η πρώτη αυτή εμφάνιση του διαβόητου τρομοκράτη από το κρησφύγετό του και η δήλωσή του ότι «οι Αμερικάνοι και οι σύμμαχοί τους θα πρέπει να τρέμουν το ξέσπασμα της "Τζιχαντ"», γέμισε με τρόμο το δυτικό κόσμο.

Η ήττα των Ταλιμπάν από τους Αμερικάνους και το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς (μέλη της κυβέρνησης και ηγετικά στελέχη), έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι ή έχουν σκοτωθεί και ακόμη το ότι ο ηγέτης τους Μουλάς-Ομάρ προσπαθεί να διαφύγει κυνηγημένος, σίγουρα έχει επιδράσει αρνητικά στο ηθικό των φανατικών Ισλαμιστών.

Για τον Μπιν Λάντεν λέγονται πολλά, πάντως και αυτός διαφεύγει τη σύλληψη και μάλλον δεν έχει σκοτωθεί, ενώ πολλά ηγετικά στελέχη της οργάνωσής του «Αλ Κάιντα» έχουν σκοτωθεί. Προσπάθεια των ΗΠΑ είναι να εξαρθρώσουν την οργάνωση.

Παρ' όλα αυτά κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν οι φανατικοί του Ισλάμ ανά τον κόσμο δεν θα επιχειρήσουν ένα νέο χτύπημα. Γι' αυτό τα μέτρα ασφαλείας σε Αμερική και Ευρώπη εξακολουθούν να είναι αυξημένα σε ιδιαίτερα σε πιθανούς στόχους.

Εκείνο που μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα είναι ότι μετά το χτύπημα της 11^{ης} Σεπτεμβρίου που ξεπέρασε ακόμη και τη φαντασία των

σεναριογράφων του Χόλυγουντ, τίποτε δεν είναι όπως και πριν στον κόσμο και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον.

**Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ
ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2001**